

Προς το τέλος του χρόνου έγινε η παρουσίαση από εμένα του στρατηγικού σχεδιασμού της «ΑΕΓΑ» στα γραφεία της Αργυρούπολης από όπου είναι και η παρακάτω φωτογραφία.



Από αριστερά: Ταμπουράς, Λεύκαρος, Ψωμιάδης, Βλαχόπουλος, Ray Bierschbach, Αναγνωστόπουλος, Αντασφαλιστής

Η «ΑΕΓΑ» την εποχή εκείνη ήταν η μόνη εταιρεία που λειτουργούσε με τεχνοκρατικά κριτήρια και μάλιστα πολύ μπροστά από τις άλλες ασφαλιστικές εταιρείες.

Στα έτη 1983 και 1984, είχα ανά τρίμηνο στενή συνεργασία με τον Bob Petersson (ο οποίος ήταν διευθυντικό στέλεχος των κεντρικών οικονομικών υπηρεσιών της T.O.L στο Λος Άντζελες της Αμερικής) και τον Ray.

Τα πραγματικά στοιχεία της παραγωγής (εκτός αυτών των λειτουργικών εξόδων) ανά τρίμηνο ήταν περίπου το 95% των προβλεπόμενων. Αυτό είχε χαροποιήσει όλους και έτσι είχα αποκτήσει την εμπιστοσύνη των Α.Τ, Π.Ψ, Bob και Ray. Οι Bob και Ray ήταν δυσαρεστημένοι με την μεγάλη απόκλιση στα λειτουργικά έξοδα της «ΑΕΓΑ» και μου ζήτησαν να κάνω μια ανάλυση ανά κατηγορία τα λειτουργικά έξοδα προκειμένου να δουν πού και για ποιο λόγο αυτά ήταν αυξημένα, αλλά συνάντησα μια δυσκολία από μέρους του Γ.Β. Οι πόρτες προς τα λογιστικά έγγραφα ήταν κλειστές. Τότε ενημέρωσα τον Π.Ψ ο οποίος δεν ήθελε να χαθεί η συνεργασία με την T.O.L. Ο Π.Ψ μου έδωσε το κλειδί του γραφείου του Γ.Β και εγώ πήγαινα τα βράδια και Σαββατοκύριακα και διάβαζα τους φακέλους που είχαν να κάνουν με την T.O.L. Με αυτό τον τρόπο ο Π.Ψ μέσω εμένα μάθαινε πράγματα τα οποία δεν του έλεγαν οι Α.Τ και Γ.Β.

**Με τη συνεχή συνεργασία που είχα με τον Π.Ψ δημιουργήθηκε μεταξύ μας μια ιδιόμορφη σχέση η οποία είχε ξεφύγει από αυτήν της υπαλληλικής. Αυτή η σχέση διατηρήθηκε μέχρι και την ημέρα που με απέλυσε από την «ΑΕΓΑ».**

Αυτό που διαπίστωσα τότε από τον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων ήταν πως τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζονταν αυξημένα και υπήρχαν έξοδα με αρκετά μεγάλα ποσά τα οποία δεν είχαν καμιά σχέση με τις ασφαλιστικές δραστηριότητες της «ΑΕΓΑ».